



3 Oktober 2011, Den Haag, de reis naar de Raad van State. Het begon al goed, ik zal dus op een speciale plaats in buslijn 24!







En daar ging het o.a. precies om! "Doe een ander je afval niet kado!"













Er kwamen 7 mensen van onze kant. Drie uit Friesland, nl. fam. Jonker en Nanny. Eén uit Den Haag, één uit Berlijn, één uit Almere en één uit Lelystad. Er was ook een journalist van De Gelderlander, zijn stuk kwam de volgende dag in de krant. Zeker 7 mensen van het ministerie, moesten ze het leren? Allemaal jonge mensen, die zijn nog kneedbaar!



De zittingzaal. De zitting werd een keer geschorst. Men kwam er niet uit of stichting VoMiGEN nu wel of geen belanghebbende is. (Het scheen er van af te hangen of Rob lezingen voor een publiek had gehouden!) Daarom mocht ik toch mijn pleitnota voorlezen. De voorzitter vond het vreemd dat niemand uit St. Anthonis een machtiging had gegeven. Later besepte ik, dat er wel mensen uit St. Anthonis één van de petities hebben getekend. Over 6 weken wordt de uitspraak verwacht.





O ja?



Het liep uit, half 1 waren we aan de beurt.





Advocaat Sluismans van Intervet: Vanwege de uitspraak van de Europese Rechter over de besmette honing: "Mest is geen voedingsmiddel". Nou, dat zou ik wel denken. Mest geeft voeding aan de bodem! En bovendien, het gaat om het gentiche organisme *in* de mest, niet de mest zelf!



Hè, hè, het is voorbij, hele opluchting!





Rob laat zien waar het om draait: de algemene wil, (Rousseau) dus iedereen mag zijn zegje doen, want er is er altijd wel één bij die goede feiten en argumenten kan overleggen. Dat is de ware democratie, waarbij ook geluisterd wordt naar de minderheid. Dat kan in NL niet meer na de afschaffing van de Actio Popularis.





Bij de Posthoorn waren er grote, volle borden tomatensoep van verse tomaten! Rob, Jeanine en Marijke.